

NÖJE

Erik Eriksson, 69 år, var med i ett par av de allra första rockbanden från Edsbyn. Med bandet Black Jacks turnerade han i Tyskland under tidigt 60-tal och bandet reste även runt i Sverige och spelade med bland andra Rock-Ragge Nygren. Nu har Erik Eriksson skrivit ihop en berättelse om den allra första tiden det begav sig. När den första "stratan" kom till Byn.

Byns första "strata"

EDSBYN

En kall dag i vintras satte sig Erik Eriksson i Vängsbo ner och började skriva ner minnen från slutet av 50-talet och början av 60-talet. Det var då han kom med i dåtidens popsväng som musiker i ett par av Edsbyns allra första rockband, Strangers och Black Jacks. Nu är han klar, tycker han, och har döpt sitt verk till När den första "stratan" kom till Byn. (Strata är ett uttryck för den amerikanska elgitarren Fender Stratocaster).

– Vad jag gör av det jag skrivit ner vet jag inte. Man börjar bli så gammal att man gärna vill skriva ner minnena innan det är för sent, säger han.

Erik Erikssons berättelse börjar hemma i Vängsbo med brödraparen Erik och Åke Eriksson och Mats och Folke Helmersson.

De två brödraparen, som hade musikaliskt påbrå i sina släkter, började i slutet av 50-talet att spela pop hemma i Vängsbo, inspirerade bland annat av musiken som de hörde på Radio Luxemburg. Sina elgitarrer av märket Hagström hade de köpt av musikhandlaren Yngve Forsslund i Edsbyn.

Nu var det inte bara musiken som fyllde de unga Vängsbokillarnas liv. Tjejer var en annan viktig ingrediens, skriver Erik Eriksson i sin berättelse.

En kväll när killarna övade hemma i Vängsbo kom en kille från Edsbyn som gärna ville vara med och spela lite. Han hette Arne Har-

rysson och kom att imponera enormt på de övriga. Han var över vår förmåga, skriver Erik Eriksson.

– Vi bara stod och gapade, minns Erik Eriksson.

Brödraparen Eriksson och Helmersson delade sedan på sig. Åke och Erik Eriksson blev Black Jacks tillsammans med Arne Harrysson på sologitarr och Billy Lind på trummor. Bröderna Helmersson bildade en grupp som fick namnet Trembeling Strings.

Hur var det då med den där gitarr? Jo, killarna var och såg filmen The young once med Cliff Richard och The Shadows. Då såg de Shadowsgitarristen Hank B Marwin spela på just en Fender Stratocaster, och de föll direkt för den vackra och välljudande gitarr.

Erik Eriksson försökte sig själv på att bygga en Fenderliknande gitarr men den blev ack så svårspeglad. Det blev sologitarristen Arne Harrysson som till slut gick och beställde en äkta Fender Stratocaster av musikhandlare Forsslund i Edsbyn.

Det blev en lång väntan. Tre månader tog det innan gitarran äntligen anlände från Amerika. När Black Jacks upplöstes 1965 sålde Arne Harrysson gitarr, som säkert varit en dyrgrip i dag. Det var i alla fall den första "stratan" i Byn.

MATS IVARSSON

0271-77 15 13

mats.ivarsson@ljusnan.se



Erik Eriksson som var med i de första rockorkestrarna i Edsbyn, bland annat Black Jacks, vill gärna förmedla sina minnen i den berättelse han nu skrivit ner.

FOTO: MATS IVARSSON



Den gamla musikkompanen från Black Jacks-tiden Arne Harrysson följde med hem till Erik Eriksson och det blev både glada minnen och lite musik.



Black Jacks återförenades en dag 1983 och spelade in några låtar på band.



På väg på Tysklandsturné med den danske sångaren Rock-Finn Dueholm.